

Weest op uw hoede



De cijfers zijn indrukwekkend: op 29 augustus 1939 werden, naast de 100.000 militairen die al in kazernes en stellingen waren ondergebracht, nog eens 180.000 mannen onder de wapenen geroepen. Oorlog met buurland Duitsland dreigde.

Door Richard Hoving

Het verhaal van de algemene mobilisatie en de daaropvolgende strijd in de meidagen van 1940 wordt verteld in het Brabantse Prinsenbeek bij Breda. Tien jaar geleden opende Pim Monné in een verbouwde garage in zijn achtertuin het Mobilisatiemuseum Weest op uw hoede. De collectie van Monné – documenten, maquettes, foto's, dagboeken, wapens, uniformen, onderscheidingstekens – beslaat ongeveer honderd vierkante meter. 'Ik verzamel al sinds mijn twaalfde.'

De mobilisatie was niet alleen een enorme logistieke operatie. Het zorgde volgens Monné ook voor een eenwording van de bevolking. 'Het was een tijd waarin kleine dorpen hun inwoneraantal soms zagen verviervoudigen, inkwartiering bij boeren en burgers, stellingen graven, marcheren en als de tijd het toeliet oefenen. In deze tijd ontstaan vriendschappen voor het leven en ook huwelijken.' Het museum belicht niet alleen de organisatie van de mobilisatie, maar vertelt ook de persoonlijke



verhalen van de soldaten. Zo wordt er een afscheidsbriefje tentoongesteld dat een bij Roermond gelegeerde korporaal voor zijn zwangere vrouw opstelde, voor het geval hem iets zou overkomen. Hij sneuvelde op 10 mei 1940, de eerste dag van de Duitse inval. Monné kreeg een paar jaar geleden een aantal persoonlijke spullen van de korporaal, waaronder het briefje. 'Ik heb zijn zoon, die zijn vader nooit heeft gekend, gevraagd

of ik het afscheidsbriefje mocht laten zien. Hij zei: "Dat mag je niet, dat móet je".

Meer informatie

weestopuwhoede.nl

Foto's

[Jan Stads/Pix4Profs](#)

